

Dag 2 – Genesis 12: 1-5

Lot gaat op reis



Hoi, ik heet Lot, en ik ben 6 jaar. Samen met mijn oom en tante, Abram en Sarai ga ik op reis.

We gaan heel ver weg, en nemen onze tent en dieren waar ik op moet passen mee.

We weten nog niet waar we terecht komen, alleen dat we op weg gaan. Dat heeft God tegen oom Abram gezegd.

Oom Abram kon namelijk niet slapen, en zat buiten de sterren te tellen. Toen begon God zomaar tegen hem te praten!



Hij zei :”Ga op weg, naar het land dat ik je wijs, en ik zal goed voor je zorgen”.

Dus nu gaan we morgen op reis. Dat vind ik best wel een beetje eng.



Want ik weet niet wat we tegen gaan komen, of waar we slapen.

Dat vertelde ik aan tante Sarai, en volgens haar kan ik altijd aan God vertellen dat ik bang ben.

Door naar de sterren te kijken, weet ik dat God altijd dichtbij is. Ook al zie ik hem niet, God ziet mij altijd, en beschermt mij.

Vind jij het spannend om op vakantie te gaan? Waarom is dat?
 Heb je wel eens iets gedaan wat je eerst spannend vond?
 Maar dat eigenlijk helemaal niet zo eng was?



Zomaar te gaan met een stok in je hand
 (Lieboek: Zingen en bidden in huis en kerk, nummer 806).



Lieve God,

Ik vraag u of u bij mij wilt blijven op deze reis. Wanneer u bij mij bent, dan hoef ik nergens bang voor te zijn. Wilt u op mij passen, en ervoor zorgen dat wij veilig aankomen? Wilt u ook voor alle andere mensen uit mijn familie zorgen?

Ik vind het fijn dat u ons altijd beschermt, en altijd weet hoe het met ons gaat. Als ik naar de sterren kijk, dan weet ik dat u dichtbij bent. Dank u wel. Amen.



Zoals je in het verhaal kon lezen, was oom Abram sterren aan het tellen toen hij niet kon slapen, en vertelde tante Sarai aan Lot dat hij altijd naar de sterren kan kijken, om te weten dat God dichtbij is. Voor boven jouw bed op vakantie gaan we daarom sterren maken. Knip de sterren hieronder uit, en versier ze. Je kan er ook nog extra maken door ze op wit papier om te trekken. 's Nachts kan je de sterren tellen als je niet kunt slapen, of ze gebruiken als herinnering aan dat God altijd dicht bij is.

